



De School voor Spiritualiteit van het Titus Brandsma Instituut presenteert:

Spiritualiteit tussen verwarring en vertrouwen

Programma Maatschappelijke Spiritualiteit 2024-2025

Het programma van de School voor Spiritualiteit in 2024-2025 heeft als thema *“Spiritualiteit tussen verwarring en vertrouwen.”* Enerzijds kan verwarring in iemands leven leiden tot een nieuwe of hernieuwde spiritualiteit, die weer vertrouwen brengt door helderheid te scheppen of antwoorden te bieden. Anderzijds kan verwarring optreden als gevolg van spirituele ervaringen, waardoor het vertrouwen verdwijnt maar waarop vaak weer meer helderheid volgt. Verwarring kan ook een *methode* zijn van spirituele begeleiders om juist vertrouwen en verheldering in iemands leven teweeg- of terug te brengen. In alle gevallen horen verwarring en vertrouwen – zoals verwondering, volharding of vervulling – diepgaand bij het spirituele proces, dit zelden losstaat van de – vaak verwarrende – maatschappelijke context waarin mensen onderweg zijn.

Het programma bestaat uit vijf online (Teams) lezingen:

1. Donderdag 26 september 2024, 19.00-20.30

* Krijn Pansters, docent en onderzoeker maatschappelijke spiritualiteit,
Spirituele intervallen van duurzaamheid: over verwarring, verwondering, volharding en vervulling

2. Donderdag 21 november 2024, 19.00-20.30

* Willem Marie Speelman, hoogleraar franciscaanse spiritualiteit,
Franciscaanse spiritualiteit tussen verwarring en vertrouwen

3. Donderdag 23 januari 2025, 19.00-20.30

* Edwin van der Zande, docent en onderzoeker maatschappelijke spiritualiteit,
De spirituele ervaring van de onmacht en de vrede van het hart

4. Donderdag 27 maart 2025, 19.00-20.30

* Herman Westerink, hoogleraar levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid,
Godsdienstwijzgerige aspecten van verwarring en vertrouwen

5. Donderdag 22 mei 2025, 19.00-20.30

* Toke Elshof, praktisch theoloog en eigenaar van Voedsel voor de Ziel,
Weerbarstigheid en wat schuurt



Aanmelding kost 75 euro voor het gehele programma (of 15 euro per lezing) en kan via:
www.ru.nl/titusbrandsmainstituut

Voor meer informatie:

Krijn Pansters, krijn.pansters@ru.nl

Edwin van der Zande, edwin.vanderzande@ru.nl

De School voor Spiritualiteit is er voor mensen (in organisaties) die hun eigen spiritualiteit en levensoriëntatie willen leren ontdekken, doorgronden en/of verdiepen. Doel is het beschrijven, begrijpen en begeleiden van het spirituele proces. Verinnerlijken, bewust worden, taal geven en kritisch reflecteren op de persoonlijke levenshouding zijn aspecten van het spirituele proces. Ons uitgangspunt is dat dit proces niet losstaat van de maatschappelijke context waarin mensen actief zijn. Voor de begeleiding ontleen we spirituele thema's uit christelijke religieuze tradities en scholen van spiritualiteit, zoals die van de benedictijnen, cisterciënzers, kartuizers, franciscanen, karmelieten en moderne devoten. De School voor Spiritualiteit biedt een dialogische ruimte, waarin een vruchtbare wisselwerking plaatsvindt tussen wijsheidsbronnen en persoonlijke ervaringen. Een ruimte waarin samenspraak en tegenspraak met de tradities de kern van het leerproces zijn.

Zie de website: <https://www.ru.nl/titusbrandsmainstituut/kennis-evenementen/>

Zie de LinkedIn pagina: <https://www.linkedin.com/company/school-voor-spiritualiteit/>